

Dag 3 :20 September : Vertrek Las Vegas – Valley of Fire- Zion

Dan richting Zion, maar we doen een ommetoertje langs de Valley of Fire. Mooie rotsformaties zoals bij Red Rock, maar we gaan een versnelling hoger. Het lijkt wel een maanlandschap. Foto's kunnen niet tonen wat je ter plaatse ervaart. Niet verwonderlijk dat hier delen van StarWar zijn opgenomen. We wilden nog een wandeling doen, maar de hiketrail is gesloten. Te warm!

Op de weg naar Zion zien we al dat het opnieuw adembenemend wordt. Een enorme schaal groter.

Nadat we ons geïnstalleerd hebben in onze sobere blokhut met wankel bed, huren we wat schoenen en kousen voor morgen. Daarna verkiest Ghislain wat te rusten. Zijn keel zit helemaal dicht, hoest en slikproblemen. Enfin beter nu rusten om morgen mee te kunnen. Lieve en Chris testen al eens de kuiten met een fikse klim naar een uitzichtpunt. Ook de berggeiten zijn van de partij. Net voor donker zijn ze beneden. Een Thais gerechtje smaakt overheerlijk. In de blokhut slaapt Ghislain al als een blok. Vlug in bed om morgen vroeg klaar te staan voor de Narrows.