

Dag 1: 18 September: Vertrek-vlucht Brussel- Frankfurt-Las Vegas

3e poging om de plas over te steken. Hey, we zijn toch al op weg naar Frankfurt, de tussenstop. Ik zit naast iemand die naar Sarajevo moet. In de stad is de oorlog niet meer zichtbaar, zegt hij. Wanneer zal dat zo zijn in Kiev, vraag ik. O Kiev? Daar gaat nu al alles zijn gewone gang. Enkel nu en dan een restant van een uit de lucht geschoten raket treft een burger. Maar in het verkeer sterven er meer. Ik zwijg en vraag me af wat die mannen aan het front daar van denken...

Van Frankfurt naar Las Vegas dan. Ik zit naast een Pool. Hij is voor zijn werk naar Amerika. In Polen is er de opkomst van steeds extremer rechts. Dat baart hem zorgen. Wel is er sinds de oorlog meer samenhang. Samen tegen een gemeenschappelijke vijand, Rusland. Tja, zolang er wapens geproduceerd worden zal er ergens oorlog zijn...

Het blijft een lange vlucht... slapen lukt moeilijk. Een dwarsligger-boekje lezen en een film. De film OTTO is aandoenlijk en ik leef mee. Er rolt een traantje over mijn wangen, niemand ziet het.

Las Vegas , here we come!! Vlotte landing, mooie huurauto : een Volkswagen 'Atlas'. Nooit van gehoord. We zijn er vlot mee weg naar het hotel.

Las Vegas heeft vele hotels om jaarlijks 40 miljoen gasten te ontvangen. Wij zijn er 3 van, die zoals iedereen de STRIP bewandelen. Een straat vol flikkerende lichtjes, straatartiesten, vrouwen die met ons op de foto willen. Hoe minder ze aan hebben hoe duurder! Het fototoestel blijft braafjes waar hij zit. Lieve krijgt anders ook wel complimenten, maar dan met wat ze wel aan heeft. "Nice dress!" hoort ze meer dan eens.

Om aantrekkelijk te zijn voor spoorwegarbeiders kreeg Las Vegas vergunning voor gokken. De lobby van ieder hotel is nu een casino vol gokmachines, roulettetafels, tafels met kaarten, BlackJack of zoiets.... Echt in ieder hotel een enorme zaal vol wanhopige gokkers die op kloppen duwen. We laten dat aan ons voorbij gaan, voorlopig toch.

Langs de STRIP is het allemaal dezelfde glitter, met themahotels die Italië nabouwen, Venetië met zelfs een gondel aan het Dogenpaleis, , Rome met een Colosseum,... Ook Parijs is er met een heuse Eiffeltoren.